

Hiç mümkün müdür ki, Hakîm, 'Alîm bir zât,



bir ağacı gâyet
ehemmiyetle tedbîr
ve tasvîr edip

ve gâyet derecede
hikmetle idâre ve
terbiye ettiği hâlde;



o ağacın gâyesi,
faydası olan meyvelerine
bakmayıp ehemmiyet
vermesin;



hırsız ellere, boş yerlere dağılsın, zâyi' olsun?
Elbette bilmek, ehemmiyet vermemek olamaz.

Çünkü ağaca ehemmiyet vermek, meyveleri içindir.

İşte şu kâinâtın zîsuûru ve en mükemmel meyvesi ve neticesi ve gâyesi, insandır.

Şu kâinâtın Sânî'-i Hakîm'i, mümkün müdür ki, şu zîsuûr meyvelerin meyveleri olan
hamd ve ibâdeti, şükür ve muhabbeti başkalara verip hikmet-i bâhiresini hiçe indirsin
veyahut kudret-i mutlakasını acze kalbettirsin veyahut ilm-i muhîtini cehle çevirsin?

Yüz bin defa hâşâ!